



Merelbeke, jaarwisseling 2017-2018

En terug luiden de kerstklokken en onze kleuterstemmetjes de feesten van het jaar in, zowel om 2017 af te sluiten, als om 2018 in te luiden.....Zalig Kerst en gelukkig nieuwjaar toegewenst, beste vrienden en familie van de "solidariteitsgroep pro Venezuela".

Laat de mooie momenten echt helpen om de minder gelukkige te overwinnen. Geen mensenleven zonder die twee. Ze zijn onvoorwaardelijk aan elkaar verbonden...dus toch leefbaar!

En zoals altijd is dit ook de periode van terugblikken naar wat voorbij is, en kijken naar de toekomst. Wat hebben we ervan gemaakt, en wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar?

Met de solidariteitsgroep mogen we terugblikken op een positief resultaat. We verheugen ons op de vooruitgang van de 4 scholen in Venezuela, elk op hun ritme. Op de goede resultaten van de 14 studenten gesteund door meters en peters vanuit België en Venezuela.

En niet minder op het dessertconcert dat we op 3 september II. mochten aanbieden aan jullie allen ten voordele van al deze projecten. De centen van dit geslaagd samenzijn zijn al op weg naar de Fe y Alegria school in de wijk el Viñedo. Daar had men dringend een nieuwe watertank nodig.

De andere scholen krijgen later de subsidies die we kregen via "Noord Zuid Oost Vlaanderen", en "Gros Merelbeke", alsook van de vele gulle gevers gedurende het jaar. Van harte dank aan allen!

Ik hoef er geen tekening van te maken hoe het nu is in Venezuela.. We hoorden het al vaak op tv. Een land in volledige ruïne.. "Overleven" is het woord dat daar voor iedereen telt. Rijk of middenklasse bestaat er bijna niet meer, iedereen is er arm en tracht elke dag iets tussen de tanden te krijgen. Een land dat onbestuurbaar is geworden, waar de maffia de meest noodzakelijke voedingswaren en overlevingsmiddelen onder controle kreeg, zelfs met medeweten van de regering.

Eén van de urgentste punten van onze scholen, naast bouwen en gebouwen verbeteren, is nu de kinderen te eten te geven, al was het maar één goede maaltijd per dag. Dit houdt in dat keuken en refters moeten vergroten en betere installaties krijgen. Producten van levensbelang moet men proberen op de kop te tikken. Dit alles met veel aandacht van onderwijs en opvoeding, niet alleen in studiematerie, maar vooral in samenleven, solidariteit en rechtvaardigheid in deze heel moeilijke tijden.

Het is voor onze studenten dan ook een hele uitdaging naar de toekomst te kijken, die er in het land weinig rooskleurig uitziet. Stromen van jongeren verlieten al het land om ergens anders een betere toekomst uit te bouwen en zo hun familie wat bij te springen. Ondanks dit alles proberen zij die blijven hun krachten te bundelen om toch eens hun land herop te kunnen bouwen. Ze weten dat ze zich degelijk moeten voorbereiden, en dat bewijzen ook velen in hun resultaten.

"We kunnen alleen maar hopen dat het binnenkort allemaal beter wordt", zei me via skype, vandaag een dokter-vriendin." Ik kan het niet langer aanzien dat kinderen en mensen in onze armen sterven bij gebrek aan antibiotica, andere medicijnen, en aan medisch materiaal..." Hopeloos moeten toezien is dagelijkse kost voor vele dokters.

We kunnen nog verder doorgaan maar dan vallen we in herhaling, en weten we dat het in heel wat landen over de ganse wereld zo slecht zit. En dan maar zingen van vrede op aarde!

Hopelijk maken we met allen daar eens echt werk van, elk op zijn plaats en met zijn mogelijkheden.

Hier dan een oproep: de vrienden die eens de groep "Venezuela amiga" vormden in Brussel, zijn medicijnen aan het verzamelen om die voor enkele NGO 's naar Venezuela over te brengen. Wie daaraan wil meedoen laat maar iets horen.

Ik wens jullie in naam van de solidariteitsgroep, hier en ginder, het allerbeste toe. Vooral een goede gezondheid en een open geest naar de wereld toe.

Leen en co

Voor hen die erom vragen, hier de rekeningen waarop kan gestort worden:

Via: LZG (met aftrekbaarheid vanaf 40 euro per jaar) Gift LZG met vermelding: Solidariteit met Venezuela BE48 5230 8027 2427

Voor kleinere giften (zonder aftrekbaarheid): Sociale Pastoraal San Vicente BE92 0816 7498 2023.

Verder onze dank aan de Provincie Oost - Vlaanderen, Gros Merelbeke en Leraars zonder grenzen, voor hun gulle medewerking, steun en interesse.



Ja je hoort erbij

Feliz Navidad y prospero año nuevo



Bezoek onze website [www.solidarite-venezuela](http://www.solidarite-venezuela)