



En zo reden we alweer de vakantie in.....Juli- Augustus 2014 de vakantiemaanden waar we zo naar verlangden. Waar we ons tegoed kunnen doen aan zon en warmte, buiten zijn en genieten...want het is op en top zomer geworden...!

Dankjewel broeder zon..!



Het is tijd om eens wat bij te tanken, ons doen en laten goed te overdenken. Op onze beurt kunnen we dan ook niet anders dan wensen dat deze vakantie, deze lang verwachte zomer jullie hart en geest mag verwarmen en de relaties met anderen mag versterken. Disfrútenlo...geniet ervan dat wensen ook de mensen in Venezuela ons toe.

Ja, we hebben wel wat nieuwtjes. Voor hen die op de benifiet waren van 18 mei l.l. hoef ik niet meer te vertellen hoe ook daar de zon en een lekker weertje al meezat..niemand bleef binnen. De tuin van de patrokring was de verzamelplaats waar vrienden en familie elkaar ontmoetten tussen pot en pint, koffie en taart..een glaasje wijn en een wereldwinkelsnoepje. Vooral het theatergezelschap “Kleine prettige stoornis” kreeg het gezelschap warm met de uitvoering van “Moederkeszalf”. Eens iets anders...gedurfd, ...pittig maar realistisch...hoorden we zo hier en daar weerklinken. Alles samen konden we van die namiddag al 600 Euro naar Venezuela overbrengen. Aan allen die er waren, maar ook zij die niet konden aanwezig zijn maar toch hun bijdrage leverden...van harte dank!

Ook waren we te gast in de visitatieschool bij het 4^e leerjaar. Een gelegenheid voor een kennismaking met Oxfam wereldwinkel en Broederlijk delen. De opbrengst van het hongermaal was terug een duwtje in de rug...dankjewel leerlingen, ouders, directie en leerkrachten dat we nog steeds op jullie solidariteit mogen rekenen.

Maar het lijstje is nog niet af, dit jaar kregen we ook van de Noord-Zuid werking Oost-Vlaanderen een serieuze bijdrage om verder de school te verbeteren, materiaal aan te kopen en vorming voor het personeel te voorzien...Gracias...

En ook niet te vergeten, de “ zorg mama’s en papa’s “, van onze lagere school, humaniora- en universiteitsstudenten daar: jullie petekinderen zijn er allemaal door en doen het goed. Jullie bijdrage is een enorm grote hulp voor die families. Nu meer dan ooit is de situatie nijpend. De miserie neemt er elke dag toe!!(een paar van onze vrienden daar noemen het een apenland).

Zoals jullie weten, hebben we 5 laptops aangekocht en deze zijn al ter plaatse. (dank aan hen die me daarbij een handje toestaken)

Ook voor de schoolbenodigheden, inschrijvingen en uniformen is er gezorgd.



Een bloemeke voor allen die dit mogelijk maken.....

Maar goed, het zijn niet alleen de centen die ons aanbelangen, maar vooral de ganse moeilijke politieke en economische situatie voor de scholen en gezinnen. De ontmoedigende strijd van hen die stroomopwaarts willen en steeds geboycot worden omdat ze niet tot een politieke kleur behoren. De skypegesprekken en mailberichten spreken me dagelijks van deze moeilijke weg...geloof het of niet maar volgens mij dreigt er hongersnood. Misschien is dit nogal scherp gezegd, maar wat als je 4-5 warenhuizen moet aflopen om aan je wekelijkse inkopen te geraken. Voor vele produkten moet je schoudervechten om er aan te komen. Het basisvoedsel zoals maisbloem, boter, melk, olie etc., die niet uit het dagelijkse leven zijn weg te denken, zijn gerantsoeneerd, zo ook de medicijnen. Wanneer men naar de winkelketen van de regering gaat dan is het gewoon uren aanschuiven in een brandende zon om dan als het je beurt wordt te horen dat alles weg is...het zou hier eens moeten gebeuren!!!! Een heeeeel lange revolutie van de regering als je het mij vraagt die maar niets op orde krijgt..integendeel...het spijt me voor hen die misschien wel Chavez gezind zijn, maar een revolutie die al meer dan 15 jaar de kans kreeg stelt bij mij toch heel vele vragen naar efficiëntie. We kunnen het alleen maar in handen geven aan die van hierboven...en smeken om vrede..en dit niet alleen voor Venezuela maar ook voor alle landen die het op de een of andere manier broodnodig hebben.

Ik had gehoopt dit jaar nog eens tot ginder te kunnen gaan, maar een gezondheidsprobleemke zal me dit doen uistellen tot volgend jaar..spijtig. Gelukkig is er skype, facebook en mail om dichter dan ooit bij hen te zijn.

Zo, ik denk dat er mij niets anders rest dan iedereen te bedanken. De mensen van de solidariteitsploeg. Leraars zonder grenzen, voor hun aanmoediging en mogelijkheden tot financiële aftrekbaarheid. Oxfam wereldwinkel voor hun bijdrage en medewerking. De vele solidaire aanmoediging van de gewone vriend en familie. Voor meer nieuws en fotos kan je surfen naar www.solidarite-venezuela.be

Nog een hartelijke groet en tot de volgende brief

Leen Van Cauwenberghe en



Venezuela

de ploeg solidariteit pro

