



Goede vrienden, familie en trouwe volgers van onze  
"Solidariteitsgroep pro Venezuela."

Volhouden, alles komt goed..., formidabele kerstmis.....gelukkig nieuwjaar.., zijn onze wensen bij het afsluiten van een moeilijk jaar voor **een ganse wereld**. Ja, een klein beestje kwam onze rust verstoren en dit niet in het midden van de nacht maar op klaarlichte dag! Klein maar venijnig zeg maar.

Toch is er voor hen die Kerst diepgaand vieren, ook dat kleintje in de kribbe van Bethlehem, dat ons eens leerde, dat goede wil, solidariteit, vriendschap en liefde alles overwint, zelfs dat geniepig dingetje...Je zal het wel meemaken. We kunnen dat! Hij zet **mensen van goede wil** in om wat moeilijk is ook te overwinnen.

Dank aan zoveel mensen die daarmee bezig zijn dag en nacht! Die de regels volgen en zo een handje toesteken, zodat het goed mag komen voor allen.

Dit jaar konden we helaas niet veel organiseren om onze projecten in Venezuela te steunen. Wel mag ik de collega's van OXFAM-wereldwinkel Bottelare heel echt bedanken: de winst van de maand september werd naar onze projecten gestuurd.

Ook Mondiaal Merelbeke (Gros), en mondiale solidariteit van de provincie Oost Vlaanderen keurden dit jaar onze aanvragen voor subsidies goed. Daarmee konden we vooral de 3 scholen wat aanmoedigen in hun zorg om vooral verbetering en onderhoud van de gebouwen te verrichten.

Want ook daar laat corona zijn sporen achter. De kinderen die een I-pad of pc hebben en...er elektriciteit en internet voor hebben, volgen daar de lessen net zoals hier. Dat geldt vooral voor onze studenten in hoger onderwijs. De leerlingen van de lagere scholen volgen ook de lessen die de juffen en meesters via internet op scherm brengen. Maar leerkrachten en directie zijn ook aanwezig op school voor diegene die niet over het nodige materiaal beschikken (en dat zijn er heel wat).

Lessen en taken worden meegegeven of zelfs aan huis bezorgd. Ja, directie en leerkrachten verslijten hun schoenen om naar school te komen en de kinderen in de wijken het nodige te bezorgen. Straf he...want openbaar vervoer is er maar met mondjesmaat.

Ook springen we bij met extra noodhulp, voor ziekenzorg, medicijnen, honger wat te verzachten bij hen die er nood aan hebben. Voor hen die een studiebeurs krijgen stortten we er deze keer voor elk ook wat euro's bij, wat ook daar welkom zal zijn.

Maar ik doe mijn hoed af voor de inzet van onderwijzend personeel dat harder dan ooit aan het werk is voor een hongerloon. Want ook zij komen niet rond. Stel je voor dat een van onze directeurs me zei dat hij geluk heeft dat zijn broer hem helpt. En dit zijnde een directeur licentiaat ! Laat staan de andere onderwijskrachten. Niemand maar ook niemand kan op tegen de doodmakende inflatie van elke dag opnieuw.

En zo is het ook heel moeilijk om kosten in te schatten, financiële verslagen te maken en door te sturen naar hier. Ik kan soms niet meer mee met de vele nullen die achteraan staan. Een rekenmachine ziet het ook niet meer zitten en slaat tilt.

De verkiezingen van een nieuw parlement op 6 december liepen terug uit op niets, chantage. De mensen die dat gedoe beu zijn gaan niet meer stemmen. Dus wint de dictatuur het terug, en zit oppositie terug in de minderheid. Ze is nooit erkend geweest toen ze bij de vorige verkiezingen grote winst boekte. Een onbestuurbaar land, in chaos en totale ruïne, is de beste naam die we eraan kunnen geven.

Goed, ik weet dat in de laatste vriendenbrieven steeds dezelfde minder goede nieuwsberichten het meest doorkwamen. Maar ik wil dan toch ook de mooie en goede berichten geven. I

Omwille van dit alles zie ik hoe onze scholen en het personeel elkander helpen en ondersteunen. Zelfs staatsscholen zoeken hen op, want van het ministerie van onderwijs is ook niet veel te verwachten. Onder familie en vrienden wordt gedeeld van het weinige dat ze hebben of kunnen aanschaffen. Auto's worden uitgewisseld onder de taxibestuurders om elk om beurt een dag te kunnen werken. In klinieken gaan vrienden en familie om beurten hun zieken oppassen want verpleegzorg is er nog amper.

Hier ga ik stoppen, maar niet voordat ik nogmaals een serieuze oproep doe naar hen die via "Leraars zonder grenzen" storten voor hun petekinderen, en studenten of andere....**De mededeling moet zijn "gift LZG voor project Fe y Alegria Venezuela"**. Anders niets, want foute, of geen vermelding, is een reden om geen aftrekbaarheid toe te staan. Men is heel wat strenger geworden. Dus kijk a.u.b. eens jullie vaste opdracht na, en wijzig indien nodig. Zo gaan we geen stortingen kwijtspelen. Alvast bedankt.

Er rest me alleen nog jullie heel fijne dagen toe te wensen, in kleine bubbels weliswaar, maar daarom niet minder gezellig. Dank aan allen die het voorbije jaar gulle bijdragen stuurden, maar ook hen die solidair met ons meeleven en af en toe met interesse vragen hoe het in Venezuela gaat.

Hou het gezond !

Groetjes Leen en de stuurploeg



En een dank je wel en fijne dagen ook aan de mensen van:



