

!!! Hoor de klokken weer luiden....Kerst in het land en VREDE voor de ganse wereld !!!!

Merelbeke, jaarwisseling 2019-2020



Goede Solidariteitsvrienden, familie en gulle gevers,

Van harte een heel mooie Kerst en Vredevol nieuwjaar. We wensen het allemaal zo graag in deze dagen. Er komen terug 366 dagen op ons af waarin we kunnen en mogen LEVEN, met uitdagingen en kansen. Goede en minder goede dagen...Maak er het beste van zou ik zeggen, en vooral, geniet ervan, wat het ook zij.

Het is weerom een tijdje geleden dat we iets lieten horen. "Geen nieuws goed nieuws" zegt men weleens, helaas is dit niet zo voor onze mensen in Venezuela. De crisis woedt er onverminderd verder. Ja, de grootwarenhuizen hebben blijkbaar alles binnen nu, maar de koopwaar onmogelijk hoog geprijsd. Een heel eind boven het bestaansminimum (zo zijn er ook geen lange wachtrijen meer, want de mensen kopen maar met mondjesmaat) . Medicamenten zijn nog steeds schaars, met als gevolg veel onnodige sterfgevallen door tekort aan aangepast materiaal en medicatie. Ik zou zeggen: alles zoals we het al vele jaren meemaken, helaas geen vooruitzichten op beter, en een volk dat hopeloos moet toezien. Ik vraag elke keer als ik iemand aan de lijn krijg "hoe overleef je" ? " hoe kan de school verder" ? Het is elke dag kijken en sleutelen hoe ze erdoor komen.

Wat ik wel mag vaststellen is dat de solidariteit van de Venezolaan, die hem zo kenmerkt, weer hoog in het vaandel staat . Dat ze met het weinige dat ze hebben nog DELEN....ik zie een intensere samenwerking van onze scholen onderling, ze sluiten meer (zijn zelfs initiatiefnemers) aan bij culturele activiteiten in en met de gemeenschap van de wijk. Buren en families delen hun hebben en houden met elkaar waar nodig en zonder afrekeningen. En voor een dagelijks etentje voor de kinderen wordt er gezorgd, ook al is het sober.

Maar wat doe je als je met een inflatie van 7000% en meer moet leven, er geen cash geld meer in omloop is, je dagelijks in de rij bij de bank moet staan om toch maar je bus-geld uit de muur te kunnen halen...enz. Of, als ik de kostprijs van de begrotingen van de scholen in handen krijg, dan val ik haast van mijn stoel: het gaat het over miljarden, cijfers die nog heel moeilijk bij te houden zijn, elke dag veranderen ze, en de wisselkoers evenzo.

Gelukkig kunnen wij hen nog altijd steunen met de mooie geldsommen die we krijgen via mondiale

samenwerking  ,  Merelbeke, en de vele goede gulle gevers, peters en meters, die onze projecten en jongeren nog ten volle steunen.

GRACIAS DE TODO CORAZON.

Onze 16 studenten doen het heel goed. We hebben er twee in voorbereiding op dokter en verpleging, één communicatie wetenschappen, één in de koksschool, één computertechniek, één in grafisch tekenen, één in politie school, één in gemeentelijk beheer

en administratie, en de rest in middelbaar en lager onderwijs nog. Hopelijk verliezen ze niet teveel tijd meer met stakingen en gebrek aan vervoermogelijkheden.

Maar dagelijks mag ik me ook verheugen op foto's van lachende kinderen en mooie activiteiten in de scholen. En dat zet aan tot verder doen. Via Whatsapp en e.mail is contact nu dagelijkse realiteit. Dat is nog een pluspunt. Hopelijk laat internet het daar ook niet afweten.

De scholen zijn aan onderhoud toe, want er is niet alleen de opbouw, er komt ook heel veel onderhoud bij kijken, en daarvoor kloppen ze terug aan op onze deur. De bedrijven die daarin vroeger nog eens een handje toestaken, vallen nu ook in de meeste gevallen weg, daar ze gezien de crisis de deuren moeten sluiten, hun arbeiders moeten wegsturen, laat staan sociale bijdragen uitdelen. Maar goed, zolang we kunnen zijn we attent en volgen alles kort op.

Wil je nog steunen? Dat kan nog steeds met fiscale aftrekbaarheid via: Leraars zonder grenzen vzw Jan de Graefstraat ,7, 2600 Berchem, met vermelding "gift LZG voor Venezuela"



Rekeningnr. BE48 5230 8027 2427 , dit vanaf 40 Euro per jaar

Niet zoveel? Dat kan via de rekening van de "Sociale pastoraal San Vicente"  
BE92 0816 7498 2023

Er rest me dan alleen nog jullie een hartelijke groet te sturen van de "Solidariteitsgroep Pro Venezuela", directie, leerkrachten, kinderen, jongeren en hun ouders.



Heel mooie dagen toegewenst!

Leen



