



Dat boven jouw huis de ster van de vrede mag stralen en de harten verwarmen van hen die er mogen binnen komen.

Beste vrienden, familie en allen die in de loop der jaren interesse tonen voor het reilen en zeilen van de projecten in Venezuela, ...en de actie daarvoor, hier in België.

Alweer een jaartje voorbij waar we alleen maar heel dankbaar kunnen voor zijn, misschien met heimwee op terug kijken, met vreugde en welslagen. Maar ook voor enkelen een jaar met zware beproevingen. Zo vernam ik de laatste maand vanuit Venezuela het overlijden van de moeder van onze directrice en de man van één van onze dichtste medewerksters, ook een leerling van school verongelukte, ..en hier was ik op verschillende uitvaartdiensten... niet te spreken van de natuurrampen en verkeersongevallen van de laatste maanden. Dan speelt het boek Job steeds door mijn hoofd .."Als ik het goede zomaar elke dag als geschenk krijg..en aanvaard, waarom zou ik dan ook het mindere niet aanvaarden..? Leven is nu eenmaal geven en nemen, maar ook vertrouwen en hoopvol uitzien...En dat is het wat we (de ganse solidariteitsgroep pro Venezuela en onze mensen ter plaatse) jullie van harte toewensen voor 2014.

Door het verstevigen van de solidariteitsgroep en de nodige contacten hiervoor, kunnen we zeggen dat we verder heel veel goed kunnen doen voor onze venezolaanse vrienden. De scholen(vooral de laatst opgestarte) kon niet alleen op financiële steun rekenen, maar ook in moeilijke momenten een luisterend oor via mail en skype vinden. Ze werden er nl. geconfronteerd met een schietpartij waarbij de voortrekster van de leefgemeenschap bijna het leven liet, en zo de duurzaamheid van de school ook in gedrang kwam, want de vraag rees..kunnen we er blijven...De schrik sloeg om het hart van elke leerkracht. Toch was de liefde voor hun werk en hun bekommernis voor de kinderen en hun familie sterker dan schrik en wantrouwen...Zo kwam er dan toch de omheining, en een permanente veiligheidsdienst. Het speeltuintje voor de kleinsten, een degelijk sanitair. Verder zijn er plannen om de refter en keuken uit te bouwen in

het huis waar de verantwoordelijke dan wel is moeten opstappen om veiligheidsredenen voor haar en haar dochtertjes.

Voor de studenten (5) waren er terug de studiebeurzen en een extraatje: voor elk een labtob die ze dringend nodig hadden nu ze hun middelbare studies aanvatten. Onze belgische vrienden ter plaatse deden wat ik van hieruit niet kan...Ze gaan ze kopen en aan de man brengen... Ingrid, Ludo, Agnes, Lut, Deyanira, Marisa, Elsi...van harte dank.

Alles kregen we samen door de vaste stortingen op de rekeningen, donaties van scholen en bewegingen, de wandel- en fietstocht van 17 maart 2013, en ook een serieuze storting van een naamloze geveer en een bedrijf. Van harte dank.

Verder hoor ik goede klanken van enkele projecten. Andere gingen door de knieën, zoals de cooperatieve, die geen verdere steun kreeg van de parochie. De bibliotheek is terug open en in nieuw kleedje gestoken met behulp van de plaatselijke regering. ...Ook daar was het de parochie die een steek liet vallen..De bib is nu in handen van sociale werkers van de wijk San Vicente, maar een jonge medewerkster van het eerste uur is terug verantwoordelijk.

Dat is zowat het voornaamste nieuws van ginder...En hier ja...voor wie het nog niet weet, ik ben inmiddels verhuisd naar de Hundelgemsesteenweg 57 A 302 9820 Merelbeke (Flora) tel: 09 239 90 19 of 0479 40 55 60 en steeds WELKOM.

Ik wil jullie alvast laten weten dat we in het voorjaar terug een activiteit zullen krijgen voor de verdere steun aan de projecten, datum en plaats laat ik zovlug mogelijk weten...zal de moeite worden...

Geniet van het nieuwe jaar....laat je meedragen met de mooie momenten en sterk zijn in de minder goede.. en laten we dat voor elkaar vragen en wensen.

Un Abrazo fuerte

Leen en de ploeg medewerkers van de solidariteitsgroep (www.solidarite-venezuela.be)

