



(levende kerststal kinderen van Fe y Alegría 5 dec.II)

Merelbeke van oud naar nieuw 2012-2013

Zalige Kerst -en vreugdevol nieuw-jaar,

Dat mogen we elkaar terug toewensen.....ongelooflijk hoe vlug het leven vooruitdraaft..

Toch zijn het telkens weer momenten om even halt te houden en te zien waar we staan..waar we naartoe gaan...waar we mee bezig zijn en wat we uiteindelijk willen.....!

Ik kan dan ook niets anders dan jullie het ALLERBESTE toewensen, vrede en vreugde in jullie gezinnen en vriendenkring, werk en school .Dat we samen in staat mogen zijn de moeilijke momenten van 2013 aan te pakken. Laten we daarom elkaar niet los en reiken we de hand aan hen die deze zo nodig hebben en denken we misschien ietsjes minder dat wij het slachtoffer zijn. Laat ons meer met luisterend oor deze aanmoedigen die noden hebben die boven de onze uitstijgen.

En ja, iedereen zal wat moeten inbinden zo vertellen ze ons dagelijks in de nieuwsberichten en als het zo zal zijn... is dat het einde ? Nee hoor, de wereld vergaat niet op 21 december...want op 25 december ligt daar opnieuw een kleine peuter ons toe te lachen..met zijn kijkertjes van hoop op een betere wereld, geniet van hem. Met Hem gaat niets zomaar verloren....wel vraagt het een duurzame inzet.

Een beetje verslag: het logo die we nodig hadden is er ondertussen gekomen, alsook de website,

Bedankt Inge Van Cauwenberghe en Erwin Overdeput .

Iedereen kan het logo en alle gegevens van het project bekijken op:

<http://solidarite-venezuela.be>

Ik weet dat niet of iedereen een computer heeft, uit ervaring weet ik dat de ouderen onder ons het daar niet zo gemakkelijk mee hebben, daarom zal de vriendenbrief verder verstuurd worden met de post voor deze die dit willen, maar graag een seintje per tel. 0479 405560

Aan de eerste storters via "Leraars zonder grenzen" voor het schoolproject in Venezuela onze oprechte dank, aan KWB Merelbeke, en de particuliere storters .

Ook hen die de gewone rekening gebruikten van de Sociale Pastoraal, igualmente GRACIAS!

Voor hen die het nog niet deden nogmaals de rekeningnrs. Het is nooit te laat..

LZG BE48 5230 8027 2427 met vermelding Fe y Alegria Venezuela

(met fiscale aftrekbaarheid vanaf 40 p/jaar.)

Sociale Pastoraal Venezuela: BE92 0816 7498 2023

Maar we gaan niet alleen de geldbeugels aanspreken en de grote solidaire harten, we gaan ook in de komende lente op stap...fietsen...snoepen..lekker samenzijn in familie op de 2de Benefiet voor Venezuela.

Hou daarom 17 maart 2012 alvast vrij en laat ons hopen op een goed lenteweertje. Meer informatie daarover volgt nog wel met de uitnodiging.

En wat doet Leen nu met haar (vrije) tijd hier in België vragen de meeste zich wellicht af niet? Wel ,we doen inmiddels al actief mee met : het GROS van Merelbeke, bij Oxfam wereldwinkel, bij Leraars zonder grenzen.

Binnenkort ga ik ook kennis maken met OR.CA (vereniging die zich buigt over de problematiek van het huishoudpersoneel vooral van vreemde origine, helpdesck en hulpverlening). In de bezinningsgroep VLAM wegen we ons doen en laten af met en voor anderen.

Want, de voornaamste vraag is niet “Wat doe je zo allemaal, maar veeleer “wie wil je zijn” voor anderen.

Maar, ben ik er ook nog steeds voor hen ginder in Venezuela, dagelijks heb ik ze aan de lijn via mail en skype. Ze houden me op de hoogte van hun reilen en zeilen. Vandaag nog kreeg ik een mailtje van de directie, met enkele foto's, **groetjes voor iedereen en hun oprechte dank**. Zij gingen vrijdag 7 december in verlof, de meeste kinderen brachten het er goed vanaf de eerste termijn van dit 3de schooljaar. De verbouwing gaat hééél langzaam. De wijk werd ook geteisterd door een hevige brand, enkele ranchos branden af, wat een weerslag heeft op de gemeenschap en zo ook op de school. Enkele kinderen en hun familie werden dakloos. De school probeert hen zoveel mogelijk bij te staan.

Deze week mochten we dan ook de samengespaarde centen voor een deel van het nieuwe dak doorstorten een bedrag van 2500 €. Dank daarvoor ook aan de gemeente Merelbeke via het GROS.

Aan de meters en peters die ginds een kindje steunen ook zij kregen hun centjes doorgestuurd.

De efficiënte werking van LZG juichen we dan ook toe.



Goede vrienden, familie en allen die meedoen met de Solidariteitsgroep Pro Venezuela, haar bestuur (Agnes, Odette, Joke, Jozefa en ikzelf) willen allen groeten en het allerbeste toewensen voor het nieuwjaar, met de hoop dat we elkaar toch een paar keer mogen begroeten in 2013.

Geniet van die mooie knusse dagen met volle teugen

Leen en co.

