



Merelbeke juli – augustus 2013

Hallo allemaal.....vrienden, familie en collega's noord zuidwerkers,

Wat jullie vakantie wordt of al geweest is,.. ik kan alleen maar hopen dat er heel veel deugd aan beleefd isen de batterijen weer in staat zijn om op volle toeren te draaien.

Bij de stilte en rust van echte vakantiedagen, nu hier al een tijdje terug in België, maakte ik me de bedenking..wat hebben we hier toch goed en geluk dat alles kan en mag...wie zijn we dat we zo kunnen en mogen genieten. En neem me niet kwalijk dat ook hier mijn gedachten naar hen vliegen die ik achterliet in heel wat minder gelukkige vakantiedagen, niet in de mogelijkheid te doen wat velen onder ons kunnen...maar goed dat blijkt nu eenmaal onze wereld te zijn..maar laten we er verder werken dat het eens mag veranderen en iedereen gelijke kansen krijgt op LEVEN – en dit TENVOLLE.

En de tendens voor die strijd mocht ik hier al goed ervaren...er zijn mensen en groepen die er echt werk van maken...de solidariteit is groter dan ik verwachtte...daarvoor kan ik alleen maar dankbaar zijn en dapper meedoen.

Het schooljaar in Venezuela is ook stillaan op zijn einde aan het lopen, en de uitslagen van metekinderen en anderen studenten geholpen vanuit de studiebeurs lopen binnen, wees gerust ze deden het allemaal goed en heel goed.

Ook de werken aan het schoolgebouw gaan erop vooruit ook al is het niet op het geplande ritme. Een aanslag op de school en de gemeenschapsverantwoordelijke van de sector el viñedo vertraagden en veranderen de horizon voor de toekomst van de school opnieuw.

Al was er een momentom om ermee te stoppen, maar allen samen beslisten ze niet te plooiën, de 400 leerlingen kan men zomaar niet voor gesloten schoolpoorten stellen omdat enkelen gewoon niet meer weten waar ze aan toe zijn met hun idee over goed en kwaad.

Alleen degelijk onderwijs en opvoeding kan paal en perk stellen aan geweld en politiek fanatisme.

En we kunnen die korte vakantienieuwsbrief niet sluiten zonder iedereen te bedanken die meewerkte aan de fiets en wandeltocht ten voordele van de onze scholen in Venezuela op 17 maart l.l. en ook niet hen die nu op hun beurt instaan ter plaatse om geld om te wisselen en het ter plaatse te krijgen, bedankt Ludo en Ingrid, Deyanira e.a. die naar ginder reizen en wel iets meenemen.

De opbrengst: Er ging een goeie 1000 € mee voor de school fe y alegria in el viñedo

Ik weet dat ik tot hiertoe nog niet bij iedereen geraakte aan wie ik het beloofde, maar dat komt wel..de dagen lijken me soms zo kort en de tijd loopt even snel als toen we nog full time werkten.

Mijn vrijwilligerswerk binnen GROS, Leraars zonder grenzen en Oxfam wereldwinkel lopen al vlug met wat van die tijd weg, naast bezoeken en aandacht voor mensen .

Maar ik klaag zeker niet, ik voel me er erg goed bij en heb mijne draai gevonden, en daar kan ik alleen maar GRACIAS zeggen aan Die van hierboven, want opnieuw startten op gevorderde leeftijd is niet zo vanzelfsprekend....dat ieder die dit jaar met pensioen is gegaan maar eens meespreekt he..

Lieve mensen ik stop ermee voor deze keer .

Ik hoop verder te mogen rekenen op medewerking en solidariteit met onze mensen in San Vicente –Maracay Venezuela

Nog fijne dagen samen

Leen en de stuurploeg van de solidariteitsgroep pro Venezuela.

N.B. Bezoek de webside..hij heeft heelwat foto´s van 17 maart l.l. en iedereen die wil kan er ook aan meewerken er iets mooi van te maken.

Een ideetje, verslagje, een woordje in spaans of nederlands, een foto of wat dan ook steeds welkom.

<www.Solidarite-venezuela.be>

