



“Een zonnige warme groet en veel dank aan de vrienden van Solidariteit pro Venezuela”

Dit zijn de woorden van onze mensen in Venezuela maar ook van ons hier bij het begin van de zo lang verwachte verlofdagen. Laat er ons van genieten en voldoende energie opdoen om de rest van het jaar.....op zijn best te zijn!

Deze mooie foto, me vorige week toegestuurd van één van onze scholen die in het afgelopen jaar die duwtjes in de rug kregen om stand te houden in het Venezuela van vandaag. Waar we jammer genoeg alleen kunnen van zeggen dat het een hopeloze situatie is voor miljoenen mensen. Vele jongeren trokken er al weg om te emigreren naar buurlanden en ook ver daarbuiten, (we hebben er zelfs één in Merelbeke). Families leven gescheiden in de hoop op betere vooruitzichten voor het land, om dan te kunnen terugkeren. Helaas meer dan ooit een droom op lange termijn zoals de situatie er nu uitziet. Een van onze studenten trok naar Peru om daar te werken en te studeren, om zich geen nietsnut meer te voelen op Venezolaanse bodem, want daar is geen werk, geen hogere studiemogelijkheid meer. De kans dat dit nog mogelijk wordt in de nabije toekomst is bijna niet bestaande.

Maar ondanks alles kunnen wij met veel bewondering zeggen dat de directies en leerkrachten van onze scholen het zeer goed doen. Met beperkte middelen proberen zij hun projecten te verwezenlijken. De refter en de keuken van Fe y Alegria 1 zijn nog niet helemaal klaar, want bouwmaterialen zijn niet zomaar te verkrijgen. Stel je voor er moet geloot worden om een zak cement of ander bouw materiaal te kunnen kopen!!!! En zo is het ook met etenswaren. Hoe is het mogelijk dat een regering dit niet ziet en alleen hun eigen zakken vult op kosten van de gewone burgers. Ze proberen op alle terrein hun vel te redden, want geen enkele (uit de huidige regering) kan vrijuit gaan, op de één of andere manier zijn ze betrokken in louche affaires .

Vorige maand waren er presidentsverkiezingen, amper 20 procent van de kiesgerechtigden ging stemmen, de rest bleef thuis met de zekerheid dat gaan kiezen geen zin meer heeft omdat deze toch geboycot worden, buitenlands toezicht of niet...Zo is de dictatuur onmogelijk klein te krijgen op een zogezegde democratische manier. Oppositie word steeds monddood gemaakt.

Maar goed even wat ander nieuws...In Fe y Alegria 2 is het dan wel gelukt een wateropslagtank onder de grond te leggen om voorraad te hebben in het droge seizoen. Voor de rest hebben beide scholen meer meubilair en didactisch materialen kunnen aanschaffen, dit van een privéschool die er moest mee stoppen bij gebrek aan leerlingen.

We kunnen ons ook verheugen dat de 4 scholen in de wijk waarmee we samenwerken, zich samenslaan om heel wat vorming voor personeel en activiteiten met de kinderen samen te doen. Verenigd staan ze sterker en hebben zo minder kosten. Daarom staat er voor de komende jaren de bouw van een gezamenlijk auditorium in de planning.

De voorbije maanden ging hun aandacht vooral naar het bedelen van één degelijke maaltijd per dag aan hun leerlingen en personeel. Want kinderen en leerkrachten die verzwakt zijn door honger kunnen niet functioneren op de school. Dit werd mogelijk via giften allerlei (ook van de onze) en met een klein deel van het ministerie.

Ik zou een boek kunnen schrijven van de berichten die me dagelijks bereiken van hopeloze mensen. Dokters die hun werk niet meer kunnen doen bij gebrek aan materiaal en medicijnen, een goede vriendin met longkanker zonder mogelijkheid op bestraling of therapie, een dringende oogoperatie voor een peuter die onbetaalbaar is....en nog zoveel andere... Ik kan alleen maar vragen aan hierboven een handje toe te steken. 🙏

Maar wij geven het niet op ondanks alles. Daarom wat nieuwsjes en info van de organisatie hier.

We hadden de geslaagde benefiet in het voorjaar, waarvoor dank aan de aanwezigen en zij die er niet bij konden zijn maar hun giften stuurden.

Maak je al klaar voor een "midzomer festival" op vrijdag 21 Juni 2019. Hou alvast die avond vrij, later verneem je er meer over. Het zou in samenwerking zijn met een ander project maar met hetzelfde doel, onze mensen in Senegal en Venezuela ter plaatse verder helpen.

Ik sluit af met een grote merci aan iedereen die op de één of andere manier solidair met ons betrokken is gebleven...de kerkgemeenschap van St. Denijs - Westrem en Afsnee...Gros Merelbeke, Noord Zuid van de provincie Oost Vlaanderen, Leraars zonder grenzen, Oxfam wereldwinkel Bottelare...allemaal dankjewel! En niet te vergeten de gulle gevers en meters en peters van onze 14 studenten. Ik hoorde al heel goede resultaten maar ze zijn nog bezig met examens. Voor hen begint het verlov een beetje later dan hier.

We zijn heel gelukkig dat we dit allemaal nog kunnen doen en met een GROOT



Heel prettig verlov en tot later....

Storten kan nog steeds op : BE48 5230 8027 2427 Leraars zonder grenzen. Jan De Graefstraat, 7 2600 Berchem
Met vermelding "solidariteit Venezuela" (vanaf 40 Euro met aftrekbaarheid)

Of

BE92 0816 7498 2023 van Sociale pastoraal San Vicente (voor kleinere bedragen dan 40 euro)

Heel veel mooie zonnige en rustige vakantiedagen toegewenst.

Leen en de compagnie van "Solidariteitsgroep pro Venezuela"

Met dank aan:



