



VAKANTIE.....ze is er!!! Dit welgekomen moment van het jaar.

Beste vrienden en familie van de solidariteitsgroep” pro Venezuela”, van harte een heel prettig verlof toegewenst. Geniet ten volle van rust en schoonheid, het is ons gratis gegeven....Aan ons hoe we er mee omgaan!

We zijn er dan ook terug met wat nieuws, en deze keer wat meer van bij ons...:want we staan voor een **benefiet** waarvoor we jullie nu al heel warm willen maken. De officiële uitnodiging komt nog wel, maar voor je agenda vol zit ... **zondag 3 september** vergasten we jullie op een dessertconcert, wandelen in de Scheldevallei, quiz, lekker drinken en knabbelen, bijpraten en ontmoeten.

Het was inderdaad al een hele tijd geleden, en misschien dachten er al enkelen dat onze band met Venezuela zou aftakelen. Niets is meer waar, integendeel, meer dan ooit staat ons hart stil bij wat daar allemaal gebeurt. Ons medeleven is groter dan ooit, want gemakkelijk hebben ze het er zeker niet. Zij die het nieuws lezen en beluisteren zullen dit wel bevestigen. Helaas de berichten die ons dagelijks persoonlijk bereiken via de sociale media doen me vaak huiveren en de vraag stellen ”kan het nu nog erger”, hoever drijft de regering het nog de macht kost wat kost te willen vasthouden, ook al is hun land een grote puinhoop geworden. Honger, onmacht, protest, dagelijks tientallen doden en gewonden, de schreeuw van een volk dat om internationale hulp roept. Helaas, die hulp blijft nog uit. Duizenden jongeren protesteren al maanden elke dag mee op straat, in plaats van aan de universiteit of op de schoolbanken te zitten. Ze willen een **VRIJ** land, en voorkomen dat een dictatuur volledig doorbreekt. Hun toekomst is een grote vraag: ze zien gewoon geen toekomst meer! Kortom een totale chaos en humanitaire crisis legt iedereen lam.

De sociale- en schoolprojecten proberen het hoofd boven water te houden en doen hun uiterste best om hun leerlingen en mensen in directe nood op te volgen. Het is dan ook heel normaal dat de scholen druk verder werken aan voedselvoorziening voor hun leerlingen, refectories en keukens oprichten en waar ze kunnen voeding zoeken om leerlingen en personeel dagelijks een maaltijd aan te bieden. Dat degenen die een studiebeurs krijgen er ook af en toe eens wat afknippen om hun familie te eten te geven...kunnen we het hen kwalijk nemen? Toch is onze hulpverlening daar niet altijd op gebaseerd en kan daar geen rekening mee gehouden worden, alles moet zo efficiënt zijn! Maar kinderen en jongeren met honger,” hoe kunnen ze renderen?” Kunnen we het nog verdragen dat de meeste families maar eenmaal daags “iets” eten? Zij hebben ons daar nog steeds hoog nodig!

We laten het hierbij. Op onze benefiet kunnen jullie verder de schoolprojecten volgen via een montage die we aan het maken zijn van de laatste twee jaar.

Alvast heel welkom op 3 september in het GC 't Groenendal, Brandegemse Ham,5 9820 Merelbeke. Graag inschrijven voor 20 augustus. Deelname 10, kinderen 5 en familie 25 euro.

Deuren zijn er open vanaf 14.15u en sluiten om 19u.

Groetjes Leen en de medewerkers

