

Vakantie....waar het ook is op deze wereld

Geniet ervan

Bottelare juli 2021



Beste vrienden, familie en sympathisanten die nog elke dag achter “solidariteit pro Venezuela staan”.

Van harte dank daarvoor...!

We zijn dan terug met wat nieuws van hier en zeker vanuit Venezuela.

Voor ik het vergeet aan allen “muchos saludos” y muchisimas gracias aan de meters en peters en de gulle gevers. Ze zijn aan het knokken met de examens, maar ook weldra in verlof.

Ze zouden enorm gelukkig zijn ook rechtstreeks van jullie iets te horen. Weet dat enkelen onder hen al wat bedrevener zijn in het Engels.

Natuurlijk is de enige mogelijkheid die ze bij de hand hebben hun ipad -of Ifone....mailen en gesproken WhatsApp. Die gebruik ik dan ook om met directies van de scholen en jongeren en hun familie te communiceren. Helaas is internetverbinding niet steeds beschikbaar zoals wij dat hier kennen. We moeten de momenten afwachten (soms s'nachts) en er vlug van profiteren voor het wegvalt...ook de connectie is dikwijls heel slecht.

De coronajaren waren ons zeker niet goed gezind, niet om iets te organiseren, niet om te reizen...Maar dat hield ons ook niet tegen om zeker wekelijks in contact te staan met onze medewerkers en vrienden in Venezuela.

Zoals ook hier in de 3 scholen, is les geven en krijgen via internet van de partij. Hier misschien wel wat vanzelfsprekender dan ginder, maar vooral onze studenten in de hogere studies zoeken daar oplossingen voor, en studeren vaak s'nachts als er minder anderen op het net zitten. De technische school Champagnat gaf dan ook in kleine groepen de praktijkvakken eenmaal per week.

Zoals ik in voorgaande nieuwsbrief schreef bezoeken onze juffen en meesters verder de wijken om de leerstof aan het kind en de mama's te brengen, of om ze te laten afhalen.

Maar niet alleen kregen ze taken en les, op onze lagere scholen gingen ook in groepjes coronaproof - vormingsmomenten door, o.a. bio groentjes kweken, uitleg en noodzaak bij vaccinaties en de toediening ervan. Hygiene en netheid, muziekschool, e.a

Voor ouders en representanten is er mogelijkheid voor alfabetisatie. Dit omdat ze zo hun kleintjes kunnen helpen bij al die taken die ze doorkrijgen. Voor de eerste leerjaren en de

alfabetsatiegroep lopen inhoud van lessen en taken in dezelfde lijn.

In Venezuela zijn ze nog niet toe aan de vaccinatie tegen corona19, velen hebben er zelfs schrik van. "Hier kunnen ze ons inspuiten wat zij (de dictatuur) willen en zo komaf maken met ons" is een antwoord op mijn vraag aan een van onze representanten toen ik vroeg of ze al gevaccineerd was.

Directie en leerkrachten, ondanks hun schamel loon, zetten alles op alles om met de kinderen, oudercomite's en de gemeenschap waarin ze zich situeren samen te komen in kleine groepen, om mogelijkheden samen te bekijken, van dag tot dag, week na week...

Ook de scholen moeten hun bewaking verzekeren, willen ze niet leeggeroofd worden door de straatbendes. Het verlot staat voor de deur: dus is er zeker meer bewaking nodig. Gelukkig werken vooral ouders en leefgemeenschappen daarin mee.

(Wie eens een mooi filmpje wil zien van één van onze scholen en hun groene omgeving, wat vroeger vuilnisbelt was, surf eens naar onze website, of die van Leraars zonder grenzen, daar vind je het onder "projecten", zoek ons embleem, en dan "video school".)

Beste mensen, nu naar hier. Velen weten het al wel, maar ik wil het toch nog eens meegeven. Ik ben nog maar eens verhuisd, dit om gezondheidsredenen.

Mijn nieuw adres is: Residentie-woningen d'Heye Dorpstraat ,8 app.c12 in 9820 Merelbeke Bottelare. Steeds welkom! Telefoon en mailadres is ongewijzigd.

Met LZG (leraars zonder grenzen) zijn we serieus begaan met hoe onze projecten in het zuiden ruggesteunen, en vice versa op gebied van educatie. Ook wij hebben van hen te leren. En onze projecten in Venezuela zijn er wel voor te vinden. Later meer daarover.

Verder dank ik nog mijn goede collega's van oxfamww. Bottelare om de steun die in september ook terug voorzien wordt. (kom dan kopen, en de winst is voor ons project)

Dank aan "Merelbeke Mondiaal "(vroeger GROS) dat er ook elk jaar voor ons is.

Ook dank aan "Noord Zuid "van de provincie Oost- Vlaanderen, alhoewel we dit jaar niets durfden aanvragen, omwille van de netelige situatie in Venezuela bij de berekeningen en de vele moeilijkheden bij de verantwoording.



Zo dit was het zowat...een hartelijke coronaknuffel en groeten aan allen, van ons allen.



de "solidariteitsgroep Pro Venezuela "

Geniet van jullie vakantie ... hou het vooral gezond!!!

