



Vakantie 2020 in Merelbeke

Inderdaad, de knop even op pauze.....of, kregen we die ook voldoende door de Corona die op ons afkwam.....? Nee denk ik , allemaal maken we toch wel een uitzonderlijke tijd door! De hele wereldbol goed doorheen geschud!

Toch is vakantie pauze nemen, even stil vallen en genieten van de weelde die wij toch hebben, dit in verhouding met vele mensen, evengoed in coronacrisis, maar dan in heel andere, soms hartverscheurende omstandigheden.

Goede vrienden en familie van harte een heel deugddoend verlof !

Voor hen die het wagen op reis te vertrekken, geniet ervan ...kom uit je kot maar doe niet te zot....!

Voor hen die het liever in eigen tuin, en in eigen landje houden, evenveel deugd toegewenst.

Dit jaar zullen we het inderdaad moeten stellen zonder samenkomsten ten voordele van onze projecten. Maar we hopen evengoed op de solidariteit van allen. Al was het maar door eens aan hen te denken terwijl we mogen genieten.

Hoe het zit in Venezuela? Ik kan nog niet meer zeggen dan in vorige brieven. "ZIELIG", de corona in volle geweld vallend op een volk dat geen weerstand meer heeft bij gebrek aan evenwichtige voeding, medicijnen, gerantsoeneerd water, elektriciteit en internet. Dokters en verpleging die door brandweer en politie moeten opgehaald worden om op hun post te geraken, bij gebrek aan brandstof voor hun wagen of ander vervoer.

Scholen gesloten tot januari 2021. Onderwijs ...via internet, dat maar half werkt, onze juffen en meesters lopen hun schoenen kapot in de wijken om de taken naar de kinderen te krijgen en dan onder een temperatuur van 30 graden en meer. Onderling contact ook met internet of even samenkomen bij een of andere leerkracht om af te spreken...allemaal te voet. Winkels en grootwarenhuizen gesloten, alleen de straatventers op afstand van elkaar mogen nog wat verkopen, natuurlijk aan woekerprijzen!

De vele emigranten die proberen terug te keren, omdat ze liever in hun eigen land willen sterven dan elders...

Ik kan nog een ganse brief besteden aan de situatie waarvan ik dagelijks probeer op de hoogte te blijven maar ik ben ook het positieve schuldig. In vorige brief had ik het over de solidariteit onder de mensen zelf die sterk toeneemt, en zo het leven iets verzacht onder vrienden en families. Dat kunnen we alleen maar toejuichen! Ondanks alles blijven de meesten optimist en leven dag na dag met wat op hen afkomt. Gisteravond nog zat ik via Whatsapp met iemand te praten die me zei..."ik ben blij, heb vandaag iets gevonden om morgen klaar te maken" voor de verjaardag van kleinkind...

Wat de scholen betreft: in Padre Juan Jose Zugarramurdi in la Isabelita Fe y Alegria zijn de wandelpaden tussen de verschillende vleugels van de school dit jaar afgewerkt . Voor 2021 beginnen ze met onderhoud van de gebouwen, want dat is nodig na 13 jaar.

In de school Fe y Alegria 2 in de Viñedo is de opstart van een pergola begonnen, die dienst moet doen om de kinderen te beschermen tegen zon en regen gedurende hun eetmomenten, met daaraan een sanitair blok.

Zij hebben daar nu wel te kampen met schermutselingen, want de "comune" (sector-politie, meer bandieten dan politie) heeft de school ingepalmd om zagezegd te beschermen gedurende de sluiting voor corona. Hoe ze die gaan terug vinden in januari is nog een vraag.

De Maristenschool doet verder ook zijn best om zoveel mogelijk kinderen van de drie andere scholen een plaats te geven op hun schoolbanken, om ook humaniora en technisch onderwijs te kunnen volgen in de wijk zelf, om zo geen verplaatsing nodig te hebben.

Gracias a Dios zeg ik samen met hen pa'lante...we doen verder. En helpen waar we kunnen.

De resultaten van onze studenten heb ik nog niet, velen zullen ook geen examens afleggen en misschien wel hun jaar verliezen ..nu door corona , andere keren door stakingen...

Zo, ik ben voorlopig uit verteld, en ik kan maar eindigen met hen te bedanken die ik te bedanken heb. Alle meters en peters, gulle gevers, en solidaire mee doeners . Speciaal een dikke merci



Een kiekje op de nieuwe wandelpaden die de klaslokalen verbinden

Gracias a todos

Leen, en de medewerkers " solidariteit pro Venezuela "